

# Surf mee met Dixie naar de noordpool



Foto: Antarctica.org

**Hubert (of is het Dansercoer onder die jas?) gisteren, bij het vertrek van hun transarctische recordtocht.**

KAAP ANISIY - Gisteren zijn ze dan eindelijk begonnen, de poolpioniers Alain Hubert en Dixie Dansercoer, aan hun oversteek van Siberië over de noordpool naar Canada. De expeditie is te volgen op internet. «Ik was vergeten dat koude zo koud was», zegt Hubert op de website, klappertandend bij -48 graden. «Dit is de koudste periode van het jaar, vorige week was het hier zelfs -58 graden...»

'Hier', dat is in het geval van de Compaq II Pole-expeditie Kotelny, een weerstation op het gelijknamige Nieuw-Siberische eiland. Een desolate plek op 76 graden noorderbreedte, de bevroren nok van de wereld, en zo voelt het ook aan, schrijft Hubert: «Het is hier werkelijk ongelofelijk. Er zijn hier, op de plek waar we geland zijn, acht mensen. Twee zijn meteen met de helikopter teruggevlogen, en een derde is al de hele tijd heibel aan het zoeken».

## Ellesmere

Maar goed dat de weersomstandigheden goed zijn, zodat Hubert en Dansercoer gisteren konden vertrekken van Kaap Anisiy, 20 kilometer verderop. Van daar is het een luttele 1.700 kilometer tot de noordpool. Einddoel is Ellesmere Island, het noordelijkste eiland van Canada. De totale tocht bedraagt 2.400 kilometer. Een recordafstand, want nog nooit overbrugde een poolreiziger zo'n afstand op eigen kracht. Het Belgische duo wilde de oversteek aanvankelijk in 100 dagen doen, maar door allerlei vertragingen - het vertrek was eerst gepland voor begin februari - zullen ze haast moeten maken: hoe later op het jaar, hoe meer water, en dat is met hun amfibische slede-plus-zeil moeilijker te overbruggen dan pakij.

En dat pakij is in de laatste paar dagen tot tegen Kaap Anisiy gedrukt, zodat Hubert en Dansercoer gewoon kunnen beginnen te stappen van het vasteland naar de noordpool.

De hele tocht is te volgen op internet, op de site [www.antarctica.org](http://www.antarctica.org) (doorklikken op de knop 'Compaq Pole II'). Daar vind je een van-dag-tot-dagverslag van de expeditie. Nadeel: enkel in het Engels of Frans. En er zit een dagje vertraging op de 'live'-verslaggeving. Maar dat neemt niet weg dat je dankzij dat dagboek, met kaarten, beelden en geluidsfragmenten waar de koude van afkijkt als ijspegels van een dakrand, jezelf klappertandend achter je klavier óók een beetje poolpionier kan voelen...