

Persmededeling

Qml2000/com010/ 21-12-2000

Beschrijving van de tenten aan de voet van de Holtanna

Er staan 7 kleinere slaaptenten en 2 grote dome-tenten. In het midden is er een igloo gemaakt die dient als toilet. De kleur van de slaaptenten varieert van geel, rood, groen en beige. Ze geven de ruimte aan 2 personen om te overnachten. Ze staan allemaal naast elkaar en met de tentopening in dezelfde richting, weg van de wind. De katabatische winden komen uit zuidoostelijke richting dus staan onze tenten met hun rug naar het zuidoosten en de ingang naar het noorden. Uiteraard moet de tent goed beschermd worden. Eerst is er een versteviging van de tentenkoorden. Aan het uiteinde van een tentkoord hangen we een klein bamboestokje. Dat stokje steken we horizontaal in de grond en bedekken het met voldoende sneeuw en ijs. Door de lage temperaturen vriest alles stevig vast en er is weinig kans dat de tentkoorden loskomen bij een storm. Ten tweede moet je rondom uw tent sneeuw leggen. Die verhindert dat de wind de sneeuw in uw tent blaast. Elk klein gaatje dient dichtgestopt te worden zodat je tent sneeuwvrij blijft. Om de tenten te beschermen tegen antarctische stormen hebben we gisteren ijsmuurtjes gebouwd op ongeveer een halve meter van elke tent. Eerst hebben we de ijsblokken uit de grond gezzagd en ze daarna met een kleine slede naar de tent getrokken. Elke muur is twee ijsblokken groot. We spreken dus over een totale hoogte van ongeveer een halve meter. Een werk waar we met 6 mensen enkele uren zoet mee waren. Alain Bidart had het zagen voor zijn rekening genomen, Fabrizio stak met zijn spade de ijsblokken uit de sneeuw en legde ze op de slede. Ralf, René en Katelijn trokken de sledes naar de tenten en Jorge deed de final touch: hij bouwde met de ijsblokken een ijsmuur rond de tent.

Alain Hubert heeft de grootste tent maar hij is dan ook de boss. Zijn tent staat het dichtste bij de mess-tent; heeft dat iets te betekenen?? Hij slaapt alleen en heeft ruimte om al zijn paperassen te ordenen. Aan de linkerzijde van zijn tent staat deze van Ronald Ross, onze specialist en redder in nood – voor de technische kant van de communicatie. Zijn tent lijkt wel een heel technisch laboratorium. Uiteraard staat hij dicht bij een van de grote tenten die dient als communicatietent. Tussen beide in hebben we ook uit ijs een piramide gebouwd om de zonnepanelen aan te bevestigen. René, André en Jorge hebben dit Egyptisch stukje cultuur hier opgebouwd.

Aan de rechterzijde van Alain's tent staat deze van André en René. Hun plekje is heel herkenbaar: voor de ingang staat dikwijls het statief van René's fotooestel. Hij staat op en gaat slapen met zijn fotoapparaat. De volgende tent in de rij is deze van Ralf et Katelijn. Twee grote zakken van Katelijn en één van Ralf versperren bijna de ingang. Alain Hubert had voor de enigste vrouw in het gezelschap een afzonderlijke tent voorzien. Katelijn dacht aan de katabatische winden, de stormen en haar minieme poolervaringen en voelde zich niet echt veilig. Een ervaren oude rob in het vak, Ralf, offerde zich op. Katelijn en Ralf werden tentgenoten. Dan komen we aan de tent Alain en Daniel. 's Avonds na het eten is het aan te raden om stilletjes voorbij hun tent te stappen want Daniel is dan waarschijnlijk aan het slapen. Krachten opdoen voor de volgende dag. De voorlaatste en ook iets grotere tent is deze van Jorge. Maar ook zijn tent - net zoals die van Alain - heeft een dubbele functie: zijn tentgenoot is zijn camera. En Fabrizio sluit met zijn gele tent de rij slaaptenten.

The Wall in Antarctica
Vanaf 30 november
Queen Maud Land
www.antarctica.org

Gelieve in te lassen, a.u.b., Dank u.
Persattachés: Mélanie Delhaye
Philippe Delhasse
B.I.S@swing.be